

The Lady Pirates on Tour naar Polen.

Wat je als regiovertegenwoordiger allemaal wel niet mee maakt houd je niet voor mogelijk. Uiteraard heb ik veel contact met koren en bezoek ook koren tijdens een repetitieavond na een afspraak met het bestuur. Dat dit geweldig leuk is spreekt voor zich. Zo kreeg ik een uitnodiging van de Lady Pirates om mee te kunnen naar Polen. Gemakkelijk gezegd, zou je denken alleen om de bus te vullen. Dan had men ook anderen kunnen uitnodigen vind ik en dat was dus niet zo. Dus heel duidelijk een heel leuk gebaar. In overleg met mijn vrouw, welke beslist in verband met haar gezondheid thuis wilde blijven hebben we besloten dat ik mee zou gaan. We bezochten op zondag het PekelderShantyPluskoor op een jaarlijkse braderie en troffen daar de leidster van het piratenkoor. Ze sprak met mijn vrouw en vertelde dat ik naar de dokter moest voor extra pilletjes om mee te nemen naar Polen. Dit was voor mij de inspiratie voor een leuk vervolg hier op. De dag van vertrek brak aan en al spoedig zaten we in de bus. Nadat we vertrokken waren en aan de Duits- Nederlandse grens kwamen haalde ik een buidel met lolly's te voorschijn, die gretig aftrek vonden en niets vermoedend likten de dames de lolly's op. Op de parkeerplaats Westersteede aan gekomen had ik mooi de gelegenheid om de dames te verrassen. Ik heb de dames daar even bij elkaar geroepen en ze op de hoogte gebracht dat er iemand binnen het koor mijn vrouw er op attent gemaakt had op extra pilletjes mee te nemen naar Polen met de bedoeling de rust een beetje te houden binnen het koor.



De verrassing uit de doos voor het koor.

Dat dit de inspiratie was voor mijn verrassing hadden de dames geheel niet in de gaten. Ik vertelde ze dat deze lolly's gemanipuleerd waren waar ze echt rustig op zijn geworden en dat het ook echt nodig was, daar ze het vervolg anders niet te boven zouden komen. Ze stonden beduusd te kijken in afwachting op de dingen die zouden komen. Ik vertelde de dames dat ik op voorwaarde mee was van mijn vriendin die ook mee wilde en zich nog steeds hetzij verstopt in de bus bevond. En dat ik haar er pas uit mocht halen, als er gestemd was of ze ook lid van het koor mocht worden. Met spoed beraad en overleg werd dit aan genomen en begaf ik me richting de bus, waar ik achter in de bus een grote doos ophaalde die niemand was op gevallen, behalve mijn reisgenote op de achter bank. Zo nieuwsgierig als ze was stelde ze me de vraag wat er eigenlijk in deze doos zat. Ik antwoorde haar daar zit mijn eten in. Ze keek me verwonderd en ongelovig aan. Ik versterkte mijn verhaal met, wat denk je van 3 broden en 3 rollen beschuit en een pakje roggebrood want ik moet ook eten. En zowaar ze geloofde me. Al gauw was ik terug met de doos waarop een ieder me verwonderd aan keek of daar inderdaad mijn vriendin in moest zitten. Ik haalde de bovenzijde van de doos eraf en daar verscheen er een 80 cm grote pop die ik nadat ik de bovenzijde van de doos had weg gezet uit de doos tilde. Het verkleedde piratenmeisje keek verwonderd om haar heen en wreef zich door het scherpe licht en het verlaten van de duisternis eens goed in de ogen en zag allemaal mede piraten om zich heen. Al heel snel werd ze door de andere koren leden aan genomen als nieuw lid en een welkom geheten door alle koorleden. Zo zie je dat zonder na denken een gezegde grote gevolgen kan hebben, maar wel leuk. Ik kan natuurlijk via dit verhaal alles wel vertellen, maar de link die hier staat kunt u het zelf beleven. <https://youtu.be/TS4Ojl6CDEI> Het zingen door de dames wat niet optimaal is door de over vermoeidheid en het kleine groepje van het koor wat mee is geweest zijn daar de redenen van. Zeker is wel dat het een geweldige belevenis was en opgemerkt mag worden dat er een geweldige een heid en een hechte band is binnen het koor. Ik wens een ieder veel kijk en luister plezier en tot een volgende reis.

Kl.Dijkhuis