

## In memoriam



**Albert Veldkamp**

**Oprichter en erevoorzitter**

**overleden op 28 februari 2021**

Albert Veldkamp werd geboren in Tiel op 27 september 1925 en kreeg direct na de tweede wereldoorlog zijn eerste zeevaarkundige opleiding aan de zeevaartschool Willem Barentsz op Terschelling. Zijn zeemansloopbaan ving hij aan in 1947 als stuurmansleerling bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Zijn hart lag toen al bij de grote zeilvaart en als hij de kans had gekregen om in Fremantle te drossen en aan te monstern op één van de zeilende vrachtschepen van de “Flying P-Line” die daar ook in de haven lagen zou zijn leven waarschijnlijk anders zijn verlopen.

Nu maakte hij carrière als stuurman op de walvisvaarder de Willem Barentsz en meldde zich, na een korte onderbreking als docent zeevaarkunde aan de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen, in 1958 aan bij het Loodswezen in Vlissingen.

Zeilen was de passie van Albert en zodoende raakte hij betrokken bij de Stichting Het Nationaal Zeilend Zeeschip ‘Eendracht’ ( de tweemaster en later de driemast schoener) waar hij vele reizen als schipper op voer. Deze betrokkenheid bracht Albert ook in contact met de latere directeur van de Stichting Sail Amsterdam.

Later voer Albert met het zeilschip 'Abel Tasman' van Nieuw-Zeeland naar Panama en met de 'Zeezot van Veere' van Boston(Mass.) naar Liverpool.

Door de zeilreizen met de 'Eendracht' kwam Albert ook in contact met het shantykoor de Knurrhahn uit Kiel aan het Noord-Oostzeekanaal. Hij raakte zo onder de indruk van dit koor en hun repertoire met de aan de zeilvaart verbonden werkliederen dat hij enkele jaren lang collega-loodsen probeerde te enthousiasmeren om ook een shantykoor op te richten. In 1971 lukte dat en werd het Scheldeloodsenkoor opgericht. Vanaf dag één was het een succes. Het koor maakte furore in binnen- en buitenland. Trad op met symfonieorkesten en bekende solisten. Produceerde vele LP's, CD's en DVD's en dankzij de zeil-relaties was de aanwezigheid van het Scheldeloodsenkoor gedurende opeenvolgende sails mogelijk. Met als hoogtepunt de opening van Sail Amsterdam in 1995 in de Stadsschouwburg met de musical "een reis rond de wereld".

Het koor maakte concertreizen naar Rusland, de Verenigde Staten en Australië.

Een bronzen plaquette van het koor op de prestigieuze en monumentale Abel Tasman fontein in Hobart op Tasmanië laat de verbondenheid met dit werelddeel zien.

Met de tot expeditieschip verbouwde loodsboot Plancius maakte kapitein Veldkamp na zijn pensionering in de jaren '80 vijf wetenschappelijke reizen naar Spitsbergen en schreef hij aan de hand van het scheepsjournaal het boek 'In het kielzog van Willem Barentsz'.

Eind april van dit jaar verschijnt het jubileumboek van het Scheldeloodsenkoor "Koor op Koers" , 50 jaar zingend de wereld rond, met daarin een terechte hoofdrol voor Albert Veldkamp, oprichter en erevoorzitter van het Scheldeloodsenkoor.

In 1996 werd Albert Veldkamp voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.