

Een middag vol muziek en plezier met Shantymoor “Het Ruime Sop”



Zondagmiddag 9 oktober 2016 was het zover: Een Zeemansdroom door het jubilerende Shantymoor Het Ruime Sop werd opgevoerd in Theater Het Spant in Bussum en Shanty Nederland was uitgenodigd om dit mee te vieren.

De zaal was op een paar plaatsen na vol met een fantastisch publiek dat al gauw alle bekende shanties en seasons meeklapte, meezong of mee neuriede.

Het decor mag zeker niet onvermeld blijven, allemaal zelf gemaakt een klipper en een onbewoond eiland met palmen en een schatkist, de bar van O' Donnel de Ier en zelfs de haaien zwommen voorbij.

Het leven van alle dag werd bezongen in bekende en minder bekende liederen in (soms) wel hele mooie, originele arrangementen.

Het zware werk aan boord, het vaak slechte eten en de mooie vrouwen, die naarmate de reis langer duurde alsnar mooier werden.

De Shantymoor nam ons mee op wereldreis, naar de ijskou van de Noordelijke ijszee tot de warmte van de tropische eilanden met prachtige stranden en gevaarlijke kusten.

We genoten van Berend Botje en Kaperen varen dat door een jeugd schoolkoor met veel enthousiasme werd gezongen. Zo jong als ze waren, ze hadden hetzelfde Ruime Sop in de aderen. Tot slot een medley van meezingers, we kregen er geen genoeg van en toegift na toegift werd uit

volle borst meegezongen.

U raadt het al het was één groot feest; hiermee feliciteren we Het Ruime Sop met het 10-jarig bestaan en bedanken ze tegelijkertijd voor een geweldige middag.

Tineke Rozemeijer

